

## **HOLLAND - MIJN HOLLAND**

De lage landen, de Nederlanden, waar ik geboren ben  
Met steden en polders die ik van buiten ken

Haar bossen en velden waar ik eind'loos over liep  
En op waterdichte dijken die opa voor ons schiep

De reizen die ik maakte, vaak ver zelfs wereldwijd  
Keerden altijd t'rug naar Holland door verborgen hand geleid

Hier loop ik door de regen en schreeuw tegen de wind  
Want er is ook nog zoveel wat mij toch echt niet zint

'T is hier anders o zo anders in dit fijne kikkerland  
Mijn eigen koude Holland met je winderige strand

Zitten zwijgend op terras in winterjas en sjaal  
Geduldig te wachten op die ene zonnestraal

Nederlandje ons mooi landje verrezen uit de klei  
Vol eigenwijze denkers maar toch wel zij aan zij

Als ik wandel door een stad een ander land 'k-ben onderweg  
Zie ogen naar mij staren niemand wil dat ik wat zeg

't is hier anders o zo anders in ons fijne kikkerland  
Mijn eigen koude Holland met je winderige strand

Dit is mijn plek de lage landen waar ik geboren ben  
Met steden en polders die ik van buiten ken...

(Ja) ...Dit is mijn plek de lage landen die ik van buiten ken  
Met steden en polders waar 'k gelukkig deel van ben

**FIN**