

LIEFDES VAN VROEGER

Vroeg mij laatst weer af waar je bent en wat je doet ?

En of je net als ik ons nooit echt bent vergeten ?

Vroeg mij laatst weer af met wie je bent is alles goed ?

En ben je zo verliefd dat je van mij niets hoeft te weten ?

En leef je net als ik in een ander hier en nu ?

Leeft liefde van vroeger toch verder in de tijd ?

Jij stond eerst hier en ik stond daar en als vanzelf zagen wij elkaar

En stralen we als sterren .. in 'n andere revue

Fluisteren we soms zachtjes over onsterfelijkheid

Jij stond toen hier en ik stond daar en op die plek daar kusten wij elkaar

Liep langzaam naar je toeen bleef naast je staan

Met onze blik naar voren keken wij elkaar toch aan

Jij stond hier en ik stond daar en op die plek daar kusten wij elkaar

Jouw hand raakte de mijne onze eerste nacht

Nieuwe liefde....niets geeft zoveel kracht...

Vroeg mij laatst weer af waar je bent en wat je doet ?

En ben je net als ik ons nooit echt vergeten ?

Vroeg mij laatst weer af met wie je bentis alles goed ?

Of ben je zo verliefd dat je van mij niets meer wilt weten ?