



## ***Van de Sint kunnen we leren !!!!***

Ken jij de Sint - daar is de Sint - die komt van heel ver weg  
Hij zegt altijd - wie niets weggeeft – die krijgt misschien wel pech  
Ik zie hem staan - daar is de Sint - die met een lange baard  
En achter hem - ja inderdaad - zijn eigen witte paard

Van de Sint kunnen we leren - het is een wijze heer  
En met die vele Pieten - het is een hele eer

Ik zie hem staan - hij ziet ons staan - hij wuift al met zijn hand  
Wij zijn zo blij - dat hij er is - het staat zelfs in de krant  
Zijn schip legt aan - hij komt aan wal - wij zwaaien van geluk  
Het is zo fijn - dat hij er is - ons jaar kan niet meer stuk

Van de Sint kunnen we leren - het is een wijze heer  
En met die vele Pieten - het is een hele eer

Oh Sinterklaas – Oh fijne baas – wij zullen aan U denken  
U blijft hier maar - zolang U wilt - en mag ons alles schenken  
Oh Sinterklaas – Oh fijne baas – wij zien U heel graag weer  
Oh Sinterklaas – Oh fijne baas – kom volgend jaar maar weer

Waaant.....van de Sint kunnen we leren - het is een wijze heer  
En met die vele Pieten - het is een hele eer

Dooooor de... Sint gaan we weer leren, het is een wijze heer  
dank dat U weer bij ons bent - en volgend jaar graag weer.....  
Dank dat U weer bij ons bent - en volgend jaar graag weer.