

ZON IN ZICHT

Vlieg straks omhoog en heel ver weg
Van het Nederlands gevoel
Wat mij toch steeds weer overvalt
Dat Nederlands gevoel
Waarom zou 'k hier nog blijven ?
We kunnen toch bellen of schrijven?
Want jij liet mij toch echt alleen
Zelfs vallen als een steen.....

Vlieg weg van hier naar een heel mooi land
Met eens in de week een Hollandse krant
Laat mij maar even zweven
En alles nieuw beleven
Wie mist mij hier, verlangt naar mij?
Waarom zou 'k hier nog blijven?
Wie loopt er hier nog aan mijn zij?
Wat houdt mij dan nog vast ?

Vlieg straks omhoog en heel ver weg
Van het Nederlands gevoel
Wat mij toch steeds weer overvalt
Dat Nederlands gevoel
De vrienden die mij omarmden
En zij die mij verwarmden
Want jij liet mij toch echt alleen
Zelfs vallen als een steen....

Vlieg weg van hier naar een heel mooi land
En zoek een huis niet ver van 't strand
Waar mensen zich niet sluiten
Daar is het leven buiten
Ben ik alles straks vergeten ?
Of herinner ik mij wel iets ?
Van die diepgaande gesprekken
over alles over niets.

Vlieg straks omhoog en heel ver weg
Van het Nederlands gevoel
Wat mij toch steeds weer overvalt
Dat Nederlands gevoel
Waarom zou 'k hier nog blijven ?
We kunnen toch bellen of schrijven?
Want jij liet mij toch echt alleen
Zelfs vallen als een steen.....

Mijn vrienden van toen
Is alles om het even....
Voor mij is dat heel anders
Ik wil nog veel beleven....
Wie houdt mij vast bij tegenwind ?
Waar is degen die mij bemind ?
Want jij liet mij toch echt alleen
Zelfs vallen als een steen.....

Ben eindelijk weg echt heel ver weg
Van het Nederlands gevoel
Want dat was wat mij overviel
Het Nederlands gevoel
Nu ben ik hier met zon in zicht
De zee die ruist – mijn hart verlicht
Want jij liet mij toch echt alleen
Zelfs vallen als een steen....

Eindelijk weg echt heel ver weg
Van het Nederlands gevoel
Want dat was wat mij overviel
Het Nederlands gevoel
Het Nederlands gevoel.....

FIN

2021 Copyrights Engberts & Schipper Productions –
www.engbertsandschipper.com